

Tijd: 50 min

Titel: 10tje

Auteur: Mieke Vermeulen

Voor: Bovenbouw po / onderbouw vo / vmbo

Thema: Schrijven vanuit 'Ik'



Afbeelding Francis Picabia

Inleiding:

Nodig: 30 – 50 kunstkaarten, krantenfoto's of afbeeldingen. 30 – 50 Gedichten of verschillende dichtbundels. Thematische verzamelbundels zijn ook goed bruikbaar. Iedere leerling heeft een eigen gedicht nodig en gaat daar later een krantenfoto of kunstkaart bij zoeken. Daarnaast krijgt iedere leerling een eigen opdrachtvel en een lege A4.

OPDRACHT 10tje

Kies een gedicht uit, dat jij mooi vindt, gek of bijzonder.

Zoek daaruit goede werk- of doe-woorden, zoals

dansen, fietsen, pakken, zoenen, zwaaien, schrijven, luisteren enzo, maar niet: zijn of hebben.

Schrijf op.

-

Zoek bij dat gedicht een (kranten) foto uit.

Geef die foto een titel, zoals een boek- of filmtitel.

Schrijf op.

-

Leg een schoon vel papier op de foto. Schuif daarmee.

Bekijk de foto goed van onder naar boven en van links naar rechts.

Zoek 9 dingen, die jij cool vindt of bijzonder of die je opvallen.

Schrijf op.

-

Wat zie je niet maar voel jij bij de foto?

Schrijf op.

-

Bedenk of zoek in een songtekst een regel (eventueel in een andere taal?), die erbij moet volgens jou.

Schrijf op.

-

Gedicht maken:

- Op werkblad 10tje staat 10 keer IK onder elkaar.
- Zet achter 9x IK een van jouw werkwoorden.
- Met IK en het werkwoord plus je andere woorden: maak 9x een nieuwe regel.
- Welke IKKEN kunnen weg? Streep die door.
- Kies dan je beste regel uit. Herhaal die ergens.
- Zet de regels in de goede volgorde door er 1-2-3 of A-B-C voor te schrijven.
- Schrijf je gedicht in het net.

TITEL:

A IK
.....

B IK
.....

C IK
.....

D IK
.....

E IK
.....

F IK
.....

G IK
.....

H IK
.....

I IK
.....

J
.....

Voorbeelden van kinderen

De verre zee

Ik sta op een boot
golven dansen in mijn droom
ik dans in mijn slaap
zie de bloempot in de vensterbank
voel een warm briesje langs mij heen
een glimlach geluk
ik weet dat het de zonsondergang is
die warmte afgeeft
het felle licht van de flakkerende kaarsen
voel me fijn om hier te zijn
de golven dansen

Merel, Groep 8

Opstaan!

Ik slaap in mijn bed
droom dat ik niet meer besta
tijdens mij droom zie ik
dat de ramen openstaan het lijkt alsof de wind tegen mijn gezicht waaide
brrr...
zacht hoor ik een vrouw zingen
ik zie tijdens mijn droomslaap de zon opgaan
vlieg snel naar de maan
droom dat ik niet meer besta

Hajar, Groep 8

De stille woestijn

Ik hang boven de wolken
kijk naar de uitgedroogde woestijn
zie een eenzame tempel
gebergte dat bijna instort

ik land met mijn voeten op het warme zand
kijk naar de wolken die niet meer zullen keren
voel het zand bewegen door de wind
ik kijk blij naar de wolken
keer terug naar mijn hol in de hemel
ik hang boven de wolken

Oumaima, Groep 8

