



POËZIE
praat

Nieuwe serie PoëziePraat

Zes korte films waarin jongeren spreken over hun poëzie

Groene herinneringen – Nina
Feminisme – Merith
Geluk – Terje
Wachtend op het lot – Anouar
Het bos – Jay
Trots – Christy

Kinderen en jongeren schrijven opmerkelijke gedichten over hun gevoelens, gedachten en ervaringen. De jonge dichters gaan in PoëziePraat in gesprek met volwassenen over het schrijven en het thema van de gedichten. Sinds vandaag is de tweede serie PoëziePraat te zien op www.schoolderpoezie.nl.

Na een mooie eerste serie PoëziePraat zijn er zes nieuwe films gemaakt. De regisseurs Ivan Barbosa, Robin Coops en Laura Hermanides maakten de films.

Dichter en presentator **Rick de Leeuw** ging in gesprek met **Nina** over haar gedicht 'Groene herinneringen', over de omgekapt bomen die haar jeugd symboliseren. De opnames zijn gemaakt in kasteel Het Nijenhuis in Zwolle.

Presentatrice **Dieuwertje Blok** en **Jay** wandelen samen door het bos, waar ze zijn gedicht bespreken. Het bos is zijn lievelingsplek, "Tussen alle bomen en bladeren zit ik daar, rustig te luisteren naar wat de aarde ons heeft gegeven".

Actrice **Nazmiye Oral** sprak met **Merith** over haar gedicht 'Feminisme', op het voetbalveld, waar zij vastbesloten is zich niet te laten verslaan.

Presentatrice **Milouska Meulens** en **Terje** praten over geluk en hoe je dat niet altijd af moet laten hangen van je gezondheid.

In Boom Chicago in Amsterdam spreekt zangeres **Ellen ten Damme** met **Anouar**, over zijn gedicht 'Wachtend op het lot', over krentenbollen en schaduwen.

Akteur **Tarikh Janssen** wordt door de jonge dichter **Christy** geregisseerd. Haar gedicht 'Trots' moet op precies de goede manier verteld worden. Boos, blij of – trots?

PoëziePraat is geschikt als lesmateriaal en ter stimulering van poëzie onder kinderen en jongeren. Vanaf vandaag te zien op www.schoolderpoezie.nl.

RICK DE LEEUW MET NINA

"De grote kastanjeboom in de tuin van opa en oma
De o zo grote roze Japanse sierkers
Al die herinneringen
Omgekapt"



NAZMIYE ORAL MET MERITH

"Mijn eerste wedstrijd
De jongens vinden zichzelf heel goed
Maar ze houden mij niet tegen
Ik ben een vrouw
En ik ben er trots op!"



MILOUSKA MEULENS MET TERJE

"het geluk maak je zelf
als het geluk valt
staat het op een dag
weer op"



ELLEN TEN DAMME MET ANOUAR

"Schaduwen zijn donkere, zichtbare spoken
Spoken zijn lichte, onzichtbare schaduwen
Uit de schaduw groeien schaduwen"



DIEUWERTJE BLOK MET JAY

"Het liefste woonde ik daar want het is er
altijd rustig en vredig
Nooit ruzie, nooit geschreeuw
Zelf zou ik zeggen dat het de fijnste plek
op aarde is"



TARIKH JANSSEN MET CHRISTY

"Mensen om me heen trots maken
Ik wil mensen trots maken door hard werken
Als je hard werkt, bereik je veel!"



Voor meer informatie, aanvragen projecten en lessen kunt u contact met ons opnemen:

+31 (0)20-3307817 | info@schoolderpoezie.nl
Bezoekadres | Prinsengracht 239M | 1015DT Amsterdam
Postadres | Postbus 11755 | 1001GT Amsterdam



Deze e-mail is verzonden aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw gegevens [inzien](#) en [wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u info@schoolderpoezie.nl toe aan uw adresboek.